

מרכז משה דוד גאון ללימודי תרבות הלאדינו באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משפחת גאון וקבוצת ידידים הרימו תרומה להקמת מרכז משה דוד גאון ללימודי תרבות הלאדינו באוניברסיטת בן-גוריון. בנשיאות המרכז יעמוד נשיאה החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון; יו"ר המרכז הוא מר בני גאון, ותנהל אותו פרופ' תמר אלכסנדר מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטה. המרכז יעסוק במחקר והוראה של תרבות היהודים יוצאי ספרד.

מרכז משה דוד גאון מצטרף למאמצים המשותפים לחידוש היצירה, העמקת המחקר והרחבת ההוראה של תרבות הלאדינו, ומבקש לתרום לתרומה ייחודית, הטבועה בחותם משלו, להשגת מטרת חשובות אלו. ביניהן: העמקת הידע בשפת הלאדינו ובספרותה, ביצירתה המוזיקלית והאמנותית, בתולדות דובריה, מנהיגיהם והווי חייהם; עידוד, פיתוח ותמיכה בעבודות מחקר באמצעות מענקי מחקר, סיוע לפרויקטים ותמיכה בפרסום המחקרים; איסוף, חשיפה, פרסום והפצה של אוצרות תרבות הלאדינו לדורותיה; ארגון כנסים ארציים ובינלאומיים בתחומי פעילותו של המרכז; הקמת פורומים קבועים לדיון בסוגיות הקשורות לפעילות המרכז; שיתוף פעולה אקדמי ומחקרי עם מרכזים ללימודים יהודיים-ספרדיים בארץ ובעולם והחדרת תרבות הלאדינו למודעות כלל הציבור בישראל.

גנזי קדם – סדרה חדשה

מפעל פרידברג לחקר הגניזה נוסד בשנת 1999 בידי מר דב פרידברג מטורונטו שבקנדה. מר פרידברג חזה את האפשרויות הגלומות ברתימת טכנולוגיה מודרנית ושיתוף פעולה מדעי בינלאומי לקידום המחקר באוצרות גניזת קהיר. באופן זה המסמכים שהגניזה מכילה, למעלה ממיליון דפים של חיבורים ותעודות מסוגים וסוגות שונים ובלשונות רבות, שזמנם משתרע על פני אלף שנה בקירוב, יעשירו את מדעי היהדות המסורתיים והאקדמיים. מטרת המפעל משולשת: א) להפיק קטלוג מאוחד של כל קטעי גניזת קהיר שיועמד בצורה אלקטרונית לרשות כל החוקרים המעוניינים; ב) להפיק העתקות ותרגומים מערבית-יהודית של קטעים רבים ככל שהתנאים יאפשרו; ג) לעודד את מחקר הגניזה. המפעל מכוון גם לעורר את עולם המחקר הכללי והיהודי לחשיבותה של הגניזה, וכן לעודד מלומדים צעירים להתמחות במקור היסטורי חשוב זה ולהשתמש בו. "גנזי קדם" הוא שנתון המוקדש למקורות מגניזת קהיר ומחקרים עליהם והוא מתפרסם על ידי מפעל פרידברג לחקר הגניזה. "מקורות גניזה ומחקריה" מורים בהקשר של השנתון על המשמעות הרחבה ביותר של המונח – קטעי חיבורים ספרותיים ותעודות מגניזת קהיר ובמקומות אחרים בכל התחומים השייכים ובהם היסטוריה, ספרות יפה (והפיזוט בכלל), לשון, מקרא ופרשנותו, תלמוד וספרות רבנית, מאגיה ועוד. המאמרים המוצעים לפרסום יהיו מבוססים בעיקרם על מקורות, אולם העורכים יקבלו גם מאמרים שעיקרם מחקר.

"גנזי קדם" פתוח למאמרים בעברית, אנגלית ושפות אירופיות אחרות (צרפתית, ספרדית, גרמנית וכדומה).

"גנזי קדם" יהיה פתוח בפני חוקרים העוסקים במקורות שעניינם בגניזה. פרסום מאמרים יהיה מותנה בשיפוט של עמיתים בהתאם לקני המידה המקובלים בפרסומים מדעיים. "גנזי קדם" מופק על ידי מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח. "גנזי קדם" יכלול באתר האינטרנט של אוניברסיטת ווטרלו ובאתר של מכון בן-צבי יהיה קישור לאתר ווטרלו. מוסדות אחרים יוכלו לעשות זאת בעתיד.

עורך: ירחמיאל ר' ברודי

עורך משנה: דויד סקליר

המערכת: חגי בן-שמאי, מנחם בן-ששון, ירחמיאל ר' ברודי, דויד סקליר

מועצת מערכת בינלאומית:

יעקב אלמן (אוניברסיטת ישיבה), ג'יימז דיאמונד (אוניברסיטת ווטרלו), נחמן דנציג (בית המדרש לרבנים באמריקה), מרק ר' כהן (פרינסטון), מנחם כהנא (ירושלים), שרה סטרומזה (ירושלים), עזרא פליישר (ירושלים), מרדכי ע' פרידמן (תל-אביב), סטפן ק' רייף (קיימברידג')

מאמרים יש להגיש מודפסים ברווח כפול בצירוף קובץ מחשב על תקליטון.

אפשר לשלוחם אל:

מכון בן-צבי, ת"ד 7660, ירושלים 91076.

מאמרים ובירורים אפשר לשלוח גם בדואר אלקטרוני אל העורך

(brody@h2.hum.huji.ac.il) או אל עורך המשנה (sklare@h2.hum.huji.ac.il).